

[ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ]

Αγαπητό παγόβουνο

Ένα παγόβουνο μεγάλο σαν την Τζαμάικα μπορεί να ξεκολλήσει από την Ανταρκτική και να αρχίσει να ανεβαίνει βόρεια, ένα ολόκληρο κομμάτι της παγοκρηπίδας που βρίσκεται εκεί αιώνες. Φαντάζεστε ένα τέτοιο νησί στους ωκεανούς, να σιγολειώνει



Της Άννας Διαμαντίδη

πλυσιάζοντας τον Ισημερινό και να παγώνει τα νερά μέχρι να καθεί τελείως; Έχουν κιόλας λειώσει

κάμποσα παγόβουνα, κι ίσως έτσι εξηγείται μια παγωμάρα που κυριαρχεί προϊούσης της ανοίξεως, ή το ότι πουντιάζουμε περιμένοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου να μας ζεστάνει. Αυτό είναι το κακό με τις προβλέψεις, δεν υπάρχει καμιά πρωτότυπη ιδέα για το τι θα γίνει μέχρι να λειώσουν όλα αυτά τα παγόβουνα και να φτάσουμε όλοι στο στάδιο του βεδουίνου με τις καμήλες μας στην έρημο. Ενδιαμέσως πώς θα χειριστούμε τόσο περιφερόμενο πάγο; Δεν υπάρχει πρόταση επιστημονική ας πούμε, πώς μπορεί η παγωμένη Τζαμάικα να γίνει κάτι σαν αληθινή Τζαμάικα μέχρι να εξαφανιστεί παγώνοντας τα παγκόσμια νερά και ψυχραίνοντας τις ακτές όλης της Γης, των τζαμαϊκανών συμπεριλαμβανομένων. Πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτή η διασπορά πάγου, κανένα δεν μέτρησε. Και στο μεταξύ τα παγάκια δεν περιφέρονται απλώς σε μορφή νεφών στον πρώην ανέφελο ουρανό μας, σκορπίζονται σαν εκείνα τα κομματάκια του διαβολικού καθρέφτη που είχε η Βασίλισσα του χιονιού στο παραμύθι του Άντερσεν, υγροποιούνται και μας συναχώνουν, κόβονται σε μέγεθος οικιακού πάγου για ούισκι και ντρινγκ - ντρινγκ, κάνουν ποτηράκια τις ψυχές μας και τσουγκρίζουν παγωμένα. Αγαπητό παγόβουνο, μάλλον αγαπητή παγοκρηπίδα Ουίλκινς με το όνομα, (άσε που θυμίζει κι αυτό ούισκι) μήπως μπορείς να περιμένεις λίγους αιώνες ακόμα πριν κοπείς, να προχωρήσει η επιστήμη σε κάτι πιο ευφάνταστο, κάτι πιο πολύχρωμο, κάτι πιο θερμό, έστω έναν τρόπο να σε κάνει αποικία για μεταλλαγμένες πολικές αρκούδες που θα μεταμορφωθούν σε αμφίβια όταν λειώσεις;

Μάχη άνευ προηγουμένου έχει ξεσπάσει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, ο οποίος ξήλωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε νέο, επικαλούμενος Βασιλικό Διάταγμα. Το εκλεγμένο Δ.Σ. τονίζει πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο. Ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος καλεί τον υπουργό Υγείας να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ, «καθώς όλοι γνωρίζουν ότι τα νοσοκομεία υπολειπόμενα και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΜΑΡΘΑ
ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ



Χαρακτηρίσατε την καθαίρεση του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πραξικοπηματική ενέργεια...

Βεβαίως, γιατί κατάργησε θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα του ιατρικού κόσμου της χώρας.

Πότε νομιμοποιείται ο υπουργός Υγείας να παρεμβαίνει στον Σύλλογο;

Ποτέ, όταν λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν μπορεί να επικαλείται ο υπουργός τις υπαγορευμένες αποφάσεις κάποιων Ιατρικών Συλλόγων που εποπτεύονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άλλωστε οι Ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών όλης της χώρας καταδικάζουν το πραξικόπημα και καλούν τον υπουργό να σεβαστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η αιτιολογία της καθαίρεσης του Δ.Σ. στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση;

Θεωρεί ο υπουργός ότι «παρακλύεται η ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ... με την υφιστάμενη συγκρότηση του Δ.Σ.», με άλλα λόγια δεν του αρέσει το νόμιμο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο αφού δεν έγινε πρόεδρος ο εκλεκτός του.

Πώς σκοπεύει να αντιδράσει το εκλεγμένο προεδρείο;

Καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης. Ε-

νημερώνουμε συναδέλφους και πολίτες ότι ο υπουργός Υγείας παύει τους εκλεγμένους και διορίζει εγκάθετους. Θα συναντήσουμε την ΑΔΕΔΥ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τους Δικηγορικούς Συλλόγους και άλλους επιστημονικούς συλλόγους και θα τους καλέσουμε να αντισταθούν μαζί μας στον αυταρχισμό, που όμοιόν του δεν έχουμε ξαναδεί από την εποχή της μεταπολίτευσης.

Έχετε επιδιώξει συνάντηση με το υπουργείο Υγείας;

Η συνάντηση προϋποθέτει δημοκρατική συμπεριφορά, η οποία δεν χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση.

Το περιεχόμενο των ενστάσεων του κ. Μιχάλη Βλασταράκου που υιοθέτησε το υπουργείο Υγείας πού στηρίζεται;

Δεν έκανε ενστάσεις γιατί όλα έγιναν νόμιμα. Αφού δεν έγινε πρόεδρος ζήτησε την παρέμβαση του υπουργού, ως εκπρόσωπος του 34%, για «να οριστεί Διοικούσα Επιτροπή». Ο υπουργός, αγνοώντας την πλειοψηφία του 66% των παρατάξεων ΠΑΝΔΗΚΙ, ΠΑΣΚ, ΑΕΓ και ΔΗΓΙΑΚ, κατάργησε το Συνέδριο και το νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Η ανοιχτή ψηφοφορία είναι συνθησιμένη τακτική;

Με μυστική ψηφοφορία συγκροτείται το Δ.Σ. Κατά τη λει-

[20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ]

Κώστας Αλεξανδρόπουλος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο υπουργός Υγείας παύει τους εκλεγμένους και διορίζει εγκάθετους

τουργία του οι αποφάσεις λαμβάνονται φανερά.

Ο λόγος της επιμονής στην ανοιχτή ψηφοφορία;

Προφανής. Να ασκηθεί πίεση στους συμβούλους να ψηφίσουν Βλασταράκο.

Πώς ολοκληρώθηκε η εκλογή του Δ.Σ.;

Ο κ. Βλασταράκος προσπάθησε να διακόψει τη διαδικασία όταν κατάλαβε ότι δεν εκλέγεται πρόεδρος. Τότε 9 από τα 15 μέλη του Δ.Σ. δηλώσαμε εγγράφως ότι θα εκλεγεί πρόεδρος με μυστική ψηφοφορία. Έπειτα από αυτό, τα 5 μέλη της παράταξης Βλασταράκου αποχώρησαν.

Έχει εκφραστεί αμφισβήτηση όσον αφορά τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα;

Καμία αμφισβήτηση. Στη Γενική Συνέλευση οι 354 εκπρόσωποι εξέλεξαν δημοκρατικά το 15μελές Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η διορισμένη πρόεδρος κ. Βαρβάρα Ανεμοδουρά ήταν η πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που επικύρωσε το εκλεγμένο Δ.Σ.;

Ναι, και σήμερα είναι η δοτή πρόεδρος του Συλλόγου.

Η βροχή των απειλών και των εξωδίκων σάς προβληματίζει;

Η φλυαρία όχι. Ο αυταρχισμός ναι.

Εάν η απόφαση του ΣτΕ είναι αρνητική, τότε...

Θα γίνει σεβαστή.

Το εκλεγμένο Δ.Σ. υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του πως είναι καιρός να ασχοληθεί ο υπουργός Υγείας με τα τεράστια προβλήματα της Υγείας...

Όλοι γνωρίζουν ότι τα νοσοκομεία υπολειπόμενα, οι ασθε-

νείς ταλαιπωρούνται και μόνο η αυτοθυσία των εργαζομένων κρατάει ζωντανό το ΕΣΥ.

Το ΕΣΥ είναι εγκαταλελειμένο; Βέβαια. Αντί να αναβαθμίζεται και να επεκτείνεται η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση της χώρας, εγκαταλείφθηκε.

Τα βασικά προβλήματα που επιζητούν άμεση λύση;

Οι ελλείψεις προσωπικού, οι συνθήκες νοσηλείας, η εκπαίδευση και ο διοικητικός και οργανωτικός αναχρονισμός.

Υπάρχει ελπίδα για το ΕΣΥ; Βεβαίως, εάν το πραγματικό ενδιαφέρον αντικαταστήσει την υποκρισία.

Για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση;

Δεν ολοκληρώθηκε. Καθελώθηκαν τα προγράμματα επέκτασης των νέων ψυχιατρικών δομών στο 1999. Η αθλιότητα του παρελθόντος μεταφέρθηκε στα ράντζα των διαδρόμων των Γενικών Νοσοκομείων.

Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μεσαιωνική εικόνα στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Πράγματι, οι κοινοτικές δομές κλείνουν, οι εργαζόμενοι έρχονται να αμειφθούν 6-7 μήνες και στην αποτελεσματικότητα προτείνεται ως λύση η επαναλειτουργία των ασύλων. Όμως τα ζητήματα υγείας, ψυχικής και σωματικής, αφορούν και κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που εσείς εντοπίζετε;

Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στα προβλήματα υγείας και η διείρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που κάνει τη ζωή δύσκολη στη χώρα μας.

[ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ]

Δύο γενιές στο Ποινολόγιο!



Της Μαρίας Λίλα

διαπίστωσα βλέποντας μία ταινία αμφιβόλου ποιότητας ότι λέγεται dodgeball. Παίζαμε, λοιπόν,

dodgeball με την επιβολή της πλειοψηφίας διά βοής την ώρα της γυμναστικής και με τη λογική της αυτοδιάθεσης στα διαλείμματα. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζω με το χτύπημα του κουδουνιού που στο δημοτικό, τουλάχιστον, δεν με επανέφερε στην τάξη. Μάταια καλούσε στο μάθημα, εμείς το “γερμανικό” μας και το αποτέλεσμα ήταν να φιγουράρει με μεγάλα γράμματα το ονοματεπώνυμό μας στο ποινολόγιο. Την επόμενη μέρα βγαίναμε στην «αναφορά» πρω πρωί πριν από την προσευχή. Οι δάσκαλοι είχαν την εντύπωση ότι παιδονομούσαν. Την ίδια εντύπωση είχαν μάλλον όταν μου ζήτησαν τριάντα χρόνια μετά, δηλαδή

την περασμένη εβδομάδα, διάφορα έγγραφα, προκειμένου να με ενημερώσουν για το σκασιάρχειό της κόρης μου. Χρειάστηκε να κάνω ρεπορτάζ για να μάθω ότι η 13χρονη μαθήτριά εθεάθη από καθηγητή της στο γήπεδο του βόλεϊ, ενώ είχε χτυπήσει το κουδούνι για το μάθημα των Αρχαίων. Η ποινή που της επιβλήθηκε ήταν μονοήμερη αποβολή με αναστολή. Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι επανήλθε το «φακέλωμα». Από το Αρσάκειο Ψυχικού μέχρι το Μουσικό της Παλλήνης φάνηκε ότι δεν μέτρησαν ούτε τα χιλιόμετρα ούτε τα χρόνια που πέρασαν. Δεν μπορεί, σκέφτηκα, είμαστε δύο γενιές γραμμένες στο ποινολόγιο!